

Dålig myndighetsplanering hotar miljoner Indier i slummen

Miljontals indier tvingas leva i smutsiga slumområden, inte för att de är fattiga, utan att städernas planerare har misslyckats med att bygga billiga alternativa bostäder. En nyligen utgiven regeringsrapport varnar för att problemen bara blir värre framöver.

Eftersom Indiens ekonomi har ökat kraftigt under senare år, har många landsortsbor flyttat till de indiska städer som hoppas att få del av det växande välståndet.

Den enorma bristen på hyfsade bostäder till rimliga hyreskostnader har lett till att många inte har något annat val än att bo i provisoriska kaserner utan grundläggande sanitär inredning.

Den första statliga rapporten om allmän fattigdom i städerna poängterar att bostadsprojekt som skulle ge invånarna korrekt byggda hem, kopplade till grundläggande infrastruktur såsom avlopp, elektricitet och rinnande vatten har misslyckats.

Denna typ av boende skulle ursprungligen möjliggöras i stor utsträckning och hade stått i skarp kontrast till dagens slum som utbreder sig allt mer i de flesta större indiska städer, med sina oändliga områden av små hus och affärer byggda av korrugerad metall, cement och presenningar, offentliga latriner och trassel av elektriska ledningar, ofta olagligt kopplat till de viktigaste kraftledningarna.

"Takten av urbaniseringen i Indien kommer att öka, och med detta, urban fattigdom och den urbana slummen, säger Kumari Selja, indisk minister för bostads- och urban forskning.

De indiska slumproblemen har stått i det internationella rampljuset i flera år men framhävt nyligen ytterligare genom framgången med Oscarbelönade filmen "Slumdog miljonär", som spelades in i Mumbai, före detta Bombay.

Samtidigt som filmen har fått många lovord utomlands, har den kritiserats i Indien för att den fokuserar på indiska slummen, en icke positiv bild av landet.

Men alla dessa slumområden kommer bara att växa ytterligare framöver om inte betydande åtgärder vidtas för att bygga miljontals billiga bostäder för dem som dagligen strömmar in till de städer där det endast kan bosätta sig direkt på gatan eller i den ytterst undermåliga hälsofarliga slummen.

I den statliga rapporten uppskattas det att 50 % av den indiska befolkningen kommer att leva i städerna år 2030 jämfört med dagens 28 %. En ökning med 22 % på 20 år.

Med dagens befolkning på redan 1,1 miljarder, är utmaningen enorm. Redan idag bor en fjärdedel av städernas invånare i slummen bland smuts, brottslighet, och olika sjukdomar som kan leda till stor social oro.

Rapporten, som beställts av den indiska regeringen för att försöka att hitta en

bra strategi för framtida stadsutveckling, kallar det största problemet att visionerna saknas, men inte resurser, som skulle kunna förverkliga en vision.

Kommer inte en tydlig viljeinriktning för förändring i den politiska inriktningen att åtgärder problemen radikalt kommer klyftorna mellan städernas rika och fattiga befolkning bara att växa.

Utmaningen består i att tillhandahålla grundläggande tjänster även till de fattiga sluminvånarna i städerna utan att låta enbart eliten få alla fördelar av ekonomisk tillväxt.

GH