



SVT:s Jan Nylander:

Framtiden finns i Indien

- **Indien är världens nya ekonomiska supermakt. Och det är dess gigantiska befolkning, över en miljard människor, som gör att Indien tillsammans med Kina och USA kommer att vara de länder som dominerar världsekonomin framöver.**

Indien har beskrivits som en sovande jätte, men nu har jätten vaknat och ekonomin växer i rekordfart. Siffrorna är ofattbart stora. Landets medelklass är lika stor som hela USA:s befolkning: närmare 300 miljoner människor.

Ekonomi fortsätter växa

Levnadsstandarden är inte lika hög som den vi har i väst men många har för första gången fått möjlighet att köpa en motorcykel och allt fler drömmer om en egen bil. Det är denna kraft som driver Indien och som gör att landets ekonomi växer med åtta till tio procent om året. Och de experter jag pratade med tror att så kommer det att fortsätta minst tio år till. För även om Indien beräknas gå om Japan om två år och bli världens tredje största ekonomi räknat efter köpkraft är behoven gigantiska.

Ett litet exempel.

För bara tio år sedan var mobiltelefonen en sällsynthet i Indien. I år beräknas en halv miljard människor ha en egen mobiltelefon och de experter jag pratade med tror på fullt allvar att om senast fem år kommer **alla** indier att ha en egen telefon. Det betyder att det kommer att säljas minst 100 miljoner mobiltelefoner per år under de kommande åren. Som sagt ofattbart stora siffror. Det är denna explosiva tillväxt som gör att världens alla telekomföretag finns på plats och slåss om att få en bit av kakan.

"En examen från ett fint universitet är biljetten till ett bra jobb och framgång i livet."

-Jan Nylander

Skaffar färre barn

Den stora befolkningen på över en miljard människor sågs tidigare som ett stort problem för Indien. Men i takt med att många får det bättre skaffar sig familjerna allt färre barn. Det gör att Indien de närmaste 20-30 åren kommer att ha en mycket stor andel av sin befolkning i arbetsför ålder. Så var det i Europa under efterkrigstiden, en period då vi hade en mycket kraftig tillväxt. Och nu så väntar något liknande Indien.

Satsar på utbildning

När jag besökte familjen Chand, som bor i en fattig förort till huvudstaden New Dehli, så var det inte prylar som var viktigast. Även om pappa Gyan var stolt över sin nya motorcykel berättade han att den största utgiften var kostnaden för barnens utbildning. Och detta är ett nytt fenomen.

För tidigare var det bara överklassen som tyckte att barnen, och då framför allt pojkarna, skulle gå i skolan. Men för familjen Chand är det en självklarhet att även döttrarna ska plugga. För i Indien i dag är en examen från ett fint universitet biljetten till ett bra jobb och framgång i livet. Därför är konkurrensen stenhård och även hos en familj från lägre medelklassen som Chand betalar man för att barnen ska få privatlektioner vid sidan av den vanliga skolan.

En plats för mina barn?

Det gör att Indien, som redan utbildar flest ingenjörer i hela världen, kommer att dra till sig världens kunskapsindustrier i en takt som är svår att förstå. Jag besökte det okända IT-företaget Tata Consultancy Services som redan har 140 000 anställda där merparten finns i Indien och som växer med 15 000 till 20 000 anställda om året.

Det är sådana ofattbara siffror som gör att jag tror att när mina barn blir vuxna är chansen stor att den kommer att fundera på om man inte ska flytta till Chennai eller Dehli. För det är där framtiden finns.

Jan Nylander
SVT:s ekonomikommentator